

# Ontmoeten & Verdiepen

2023-2024



## Ga mee

Johanneskerkgemeente  
Geloofsgemeenschap St. Andries  
*Leersum*

# Inhoudsopgave

Voorwoord 'Ga mee!' .....	3
<b>Activiteiten</b>	
1 Inloopochtenden .....	4
2 Christelijke meditatie / vanuit de Michaëlkerk/Johanneskerk .....	4
3 Christelijke meditatie / vanuit de St. Andriuskerk .....	5
4 Zomeravondgesprek Vertrouwingen .....	5
5 Lezen op maandag .....	6
6 Bijbels culinair .....	7
Verbouw .....	8
7 Over afscheidsrituelen .....	9
8 Vangnet .....	10
9 Bach in Weimar .....	11
10 Pelgrimage naar Assisi .....	11
11 Deine Tröstungen... .....	12
12 Vespers in de adventstijd .....	12
13 Expositie Advent .....	13
14 Het kerstverhaal als thema in de beeldende kunst, vroeger en nu .....	13
15 Op weg naar een andere economie .....	14
16 Onbeschikbaarheid .....	14
17 Pelgrimspsalmen .....	15
18 De psalmen.....	15
Lied tegen de Derde Wereldoorlog.....	16
19 U wijst mij de weg .....	17
20 Verbeelding van de kruisiging door de eeuwen heen .....	17
21 Oecumenische vespers .....	17
22 Dementie en kerk .....	18
23 Vensters op het Onze Vader .....	18
24 NederlandSchoon.....	19
25 Ademtocht .....	19
26 Groei en/of genieten van genoeg? .....	20
27 Primo Levi na God .....	21
28 Geloof en een hoop zonnepanelen .....	21
29 Liedmiddag: Zing mee! .....	22
30 Moderne herders .....	22
31 Zin in Film .....	23
<b>Contact</b> .....	24

## Vragen over activiteiten in Leersum of Doorn

**ds. Evelyn Noltus** • [predikantjohanneskerk@pknleersum.nl](mailto:predikantjohanneskerk@pknleersum.nl)

**Hilje Logtenberg van der Grient** • [hiljelogtenberg@hotmail.com](mailto:hiljelogtenberg@hotmail.com)

**Marjoke Limpens-Timmer** • [ontmoeten.en.verdiepen@pgdoorn.nl](mailto:ontmoeten.en.verdiepen@pgdoorn.nl)



Maartenskerkgemeente  
Protestantse Gemeente te Doorn



PROTESTANTSE GEMEENTE  
MAARN - MAARSBERGEN



Ga mee!

**D**e Protestantse Kerk Nederland daagt ook de commissie Ontmoeten & Verdiepen van de Johanneskerk in Leersum uit om in haar programma voor het nieuwe seizoen 2023/2024 vorm en inhoud te geven aan het jaarthema *Ga mee!* Om samen met de geloofsgemeenschap St. Andries, Maartenskerk Doorn en PG Maarn-Maarsbergen, én met alle mensen van goede wil, handen en voeten te geven aan de bijbelse kernthema's geloof, hoop en liefde.

Op de voorkant van dit programmaboekje staat een afbeelding van het groene voetgangerslicht, het Duitse Ampelmannetje (*der Geher*). Het groene licht zegt '*Je mag*' en nodigt ons uit om mee te gaan in het nieuwe seizoen. Gezien het gevarieerde aanbod kunnen er verschillende keuzes worden gemaakt in dat meegaan: *meedoen, meedenken, meebidden, meezingen, meepraten, meelezen, meeluis-teren, meebelevén en meewandelen*. 'Verdiepen en ontmoeten' kan immers op zoveel verschillende manieren. De commissie hoopt dan ook van harte dat u in het komende seizoen opnieuw met ons 'op weg' gaat en dat u zich op verschillende manieren laat inspireren.

### Aan alle mensenkinderen....

Als je goed om je heen kijkt,  
zie je dat mensen ook goed zijn.  
Ze kunnen horen en ze kunnen denken  
ze kunnen leren en ze kunnen groeien  
ze kunnen gaan, omkeren op hun weg,  
of verder gaan.  
(...)

Overal zijn er die doen wat goed is.  
Als je goed kijkt zie je mensen gaan  
naar een andere wereld toe -  
en waar mensen gaan wordt het een weg.  
Je kunt met ze meegaan.

*Huub Oosterhuis*

- *Johanneskerkgemeente* ds. Evelyn Noltus, Hilje Logtenberg van der Grient, Teun Monster, Epko Smit
- *Geloofsgemeenschap St. Andries* Ans Middelplaats, Nelleke Spiljard
- *Maartenskerkgemeente Doorn* ds. Sophie van den Berg-Hofstee, kerngroep O#V
- *PG Maarn-Maarsbergen* ds. Mariëlle Jochemsen

*Houd altijd de actuele informatie via kerkbladen en websites in de gaten of de activiteiten door kunnen gaan.*

## 1 | Inloopochtenden

**E**lke eerste dinsdagmorgen van de maand is er inloopochtend in de ontmoetingsruimte van de Johanneskerk, van 10.30 tot 12.00 uur. Iedereen die het gezellig vindt om een kopje koffie of thee te drinken samen met anderen, elkaar te ontmoeten op een doordeweekse dag, nodigen we hierbij uit. U bent van harte welkom! Heeft u vervoer nodig? Neem dan even contact op met Corry Ruiten of Joke Stahlie.

Datum elke eerste dinsdag van de maand,  
te beginnen met 6 september  
Tijd 10.30 - 12.00 uur  
Locatie Johanneskerk  
Contact Corry Ruiten tel. 451 409  
Joke Stahlie tel. 410 631



## 2 | Christelijke meditatie

*vanuit de Michaëlkerk/Johanneskerk*

**B**ij meditatie gaat het om het beoefenen van stilte en stil worden. In stilte ben je helemaal bij jezelf en kun je de stilte gaan ervaren als een ruimte van liefde, waarin je je geborgen voelt. Stilte is het kenmerk van de Geest, in stilte kun je verbondenheid voelen met jezelf, met God, met anderen. Voel je welkom om eens vrijblijvend mee te doen en te ervaren of het iets voor je is.



*De Meditatiekring is op vrijdagochtend om 9.30 uur in de Johanneskerk. We proberen één keer per drie weken bij elkaar te komen. We starten weer in september. Voor meer info over de bijeenkomsten bel of mail naar Sylvia van Eck, tel. 0343-454289 / s.j.vaneck@hotmail.com*

### 3| Christelijke meditatie

vanuit de St. Andrieskerk

**W**ie wil mediteren vanuit de R.K. St. Andrieskerk is iedere maandagavond welkom. Het programma heeft altijd dezelfde indeling: achtergrondmuziek bij binnenkomst, daarna kort een muziekfragment waarna we 25 minuten in stilte mediteren. De stilte wordt innerlijk vastgehouden terwijl uiterlijk een kort muziekfragment voor afsluiting zorgt. Daarna staande in een kring bidden we het Onze Vader en zingen *Dona nobis pacem*. We drinken thee in de kleine koffiekamer terwijl we een stuk tekst tweemaal lezen en daarna bespreken. Om circa 21.30 uur is het afgelopen

Datum	wekelijks maandagavond
Tijd	20:00 uur; kerk open vanaf 19:45 uur
Locatie	's zomers in de kerk en 's winters in de koffiekamer van de Sint Andrieskerk, Planterslaan 19a (achteringang)
Begeleiding	Marijke van Soest, tel. 452 841

### 4| Zomeravondgesprek Vertrouwingen

**L**ees je (deze zomer) het persoonlijke relaas van 'verdrietdokter' Dirk De Wachter en zou je wel eens willen doorpraten over dit boek? Tijdens het zomeravondgesprek spreken we in een ontspannen setting door over een wezenlijk thema: wat troost de mens?

Datum	woensdag 6 september
Tijd	20.00 - 21.30 uur
Locatie	Ontmoetingskapel, Maarn

Opgeven (verplicht!) kan tot uiterlijk 28 augustus via [dsmmjochemsen@gmail.com](mailto:dsmmjochemsen@gmail.com)





## 5 | Lezen op maandag

**W**e verheugen ons erop om ook in het nieuwe seizoen weer met een aantal mensen hetzelfde boek te lezen en er dan later met elkaar over van gedachten te wisselen. Dit seizoen willen we vier boeken lezen. Via de bibliotheek is er van elk boek een aantal exemplaren beschikbaar. Als u daar gebruik van wilt maken kunt u dat van tevoren aangeven.

In dit Couperusjaar (hij overleed in 1923) beginnen we met 'Van oude mensen, de dingen, die voorbijgaan' van Louis Couperus. Volgens Arthur Japin een tijdloos spannend verhaal van Nederlands grootste schrijver van de vorige eeuw over een oude Indische familie in Den Haag die dreigt te bezwijken onder een gruwelijk geheim.

Data

25 september	Louis Couperus, Van oude mensen, de dingen, die voorbijgaan
13 november	Dido Michielsen, Lichter dan ik
15 januari	Michael Ondaatje, Blindganger
11 maart	Chaim Potok, De Arkenbouwer

Tijd	20.00 uur
Locatie	Johanneskerk
Begeleiding	Teun Monster



## 6 | Bijbels culinair

**B**ijbels Culinair is samen koken en samen genieten van maal en verhaal. Onder leiding van 'kookdominee' Han Wilmink gaan we aan de slag om een Joods vijf-gangen diner te bereiden. Na het koken gaan we aan tafel. We genieten van de maaltijd en luisteren naar gekruide verhalen en achtergronden van voedsel in Bijbelse tijden. De ingrediënten zijn zoveel mogelijk van biologische en duurzame oorsprong. Een heerlijk wijnarrangement is inbegrepen bij de prijs van het diner. In verband met de grootte van de keuken kunnen maximaal 12 kokers meedoen. Naast de kokers is er plek voor maximaal 28 eters.

Datum	maandag 9 oktober
Tijd	Koken vanaf 16.30 uur; dineren 19.00 - 21.30 uur
Locatie	Beukenrode Onderwijs, Beukenrodelaan 2, Doorn
Aanmelden	Tot 25 september 2023 via O#V: Bijbels Culinair scan de code:
Entree	€ 40



# Vangnet

In de Johanneskerk moest tijdens de verbouwing een groot veiligheidsnet worden opgehangen, om de mensen te beschermen die hoog bij het dakraan het werk waren. Dat levert een prachtig beeld op. Een vangnet, is dat niet wat we als kerk ook graag willen zijn? Een vangnet voor mensen die buiten de boot dreigen te vallen. Voor wie het financieel niet meer redt. Voor wie op de vlucht is en zoekt naar een nieuwe plek in een nieuwe samenleving. Voor wie in rouw is en worstelt om zich staande te houden. Een vangnet voor wie beschadigd is in het leven, blauwe plekken opliep, en nu verlangt naar heel-worden. De uitdaging is om recht te doen aan zowel het diaconale aspect van ons geloven als met datgene wat als dragende kracht onze basis is, wat is de heilige grond waarop wij staan: Gods grenzeloze trouw en liefde, die ons uitnodigt om frank en vrij het evangelie te delen, ons kerkgebouw te delen, onze tuin te delen.

Dit beeld van het vangnet, omschenen door het licht van buiten, mag ons helpen in ons denken en doen. Er is geen binnen en buiten de kerk, er is één wereld waarin we elkaar tot vangnet zijn en zelf opgevangen worden als wij vallen.

*ds. Evelyn Noltus*





## 7 | Over afscheidsrituelen

*In paradisum deducant te angeli ...*

**N**aar het paradijs mogen engelen jou begeleiden... luiden de beginwoorden van bovenstaand Latijns gezang dat dikwijls gezongen wordt bij het wegdragen van een overledene uit een katholieke kerk. Van oudsher kennen katholieke kerken meer rituelen dan protestantse kerken. Maar daar komt verandering in. Steeds meer wordt ingezien dat rituelen op scharniermomenten in het leven een heilzame functie kunnen hebben. Dus ook bij een uitvaart wanneer we afscheid nemen van een dierbare. Maar hoe doen we dat? In het crematorium met een praatje en een plaatje? In de kerk met psalmen en schriftlezingen? Of? Daarom een avond over oude en nieuwe rituelen bij het afscheid van een overledene.

*Inleider: Ko Schuurmans, gepensioneerd r.k. pastor. Vele jaren was hij werkzaam als liturgist in het bisdom Haarlem - Amsterdam en docent liturgie aan diverse theologische hogescholen.*

Datum	donderdag 26 oktober
Tijd	20.00 - 21.45 uur
Locatie	Johanneskerk
Entree	€ 5,-
Begeleiding	Epko Smit



## 8 | In Gods naam

**H**oe ga je in godsnaam met het leven om? In een tijd vol onzekerheden, onrust en verandering zoekt Bastiaan Ragas, acteur en zanger, naar antwoorden in een eeuwenoud verhaal. In een avondvullende voorstelling neemt hij ons mee door de Bijbel met muziek van Bach tot Presley, humor, ontwapende kwetsbaarheid en confronterende dialogen. Verhalen over angst, liefde, hoop en moed. Een reis door het meest geciteerde en misschien wel onbegrijpelijkste boek ter wereld.

Datum vrijdag 27 oktober  
Tijd 20.00 - 22.00 uur  
Locatie De Binder, Hoflaan 29, Leersum  
Entree € 10,-

Kaarten zijn te bestellen via  
<https://petrus.protestantsekerk.nl/lokale-verkoop/bastiaan-ragas-leersum-kerkticket>



Deze voorstelling wordt aangeboden namens de Andrieskerk Amerongen, Maartenskerk Doorn, Johanneskerk en Michaelkerk Leersum en de PG Maarn-Maarsbergen.



## 9| Bach in Weimar

**V**an 1708 tot 1717 was Bach verbonden aan het hof van Weimar. Het waren jaren waarin hij muzikaal tot volle wasdom kwam wat onder meer resulteerde in een groot aantal orgelcomposities. Ook zijn er een twintigtal cantates bewaard gebleven die stuk voor stuk uitmunten in religieuze diepgang, intimiteit en kwaliteit. Veel cantates hebben de dood (en het uitzien naar het paradijs) als onderwerp. In de lezing maakt u kennis met een jongvolwassen Bach die open staat voor invloeden uit Frankrijk en Italië. Wim Faas neemt ons mee naar het turbulente hofleven van Weimar en we verdiepen ons in de cantate Komm du süsse Todesstunde (BWV 161). Een cantate die past rond Allerzielen en het eind van het kerkelijk jaar.

*Inleider: Wim Faas is werkzaam in de GGZ, liefhebber van muziek van Johann Sebastian Bach*

Datum	maandag 6 november
Tijd	20.00 - 21.45 uur
Locatie	Johanneskerk
Entree	€ 5,-
Begeleiding	Epko Smit



## 10| Pelgrimage naar Assisi

**W**e worden uitgenodigd op weg te gaan: fysiek, psychisch en geestelijk. We doen dat aan de hand van een daadwerkelijk gehouden pelgrimage van Kevelaer naar Assisi, een tocht van maanden onderweg. Ook onze levensloop is een groot 'onderweg'. We zijn voortdurend onderweg: van kind naar volwassene, naar oud-zijn, we doorlopen alle levensfasen. Je weet nooit hoe je



weg zal gaan. Omdat 'op-weg-zijn' zoveel diepte aan beleving en ervaring heeft, zijn er altijd pelgrimstochten geweest. Vandaag zijn pelgrimages weer 'in'. De stilte in de natuur, het afzien tijdens de tocht, het alleen zijn of samen zijn, werpen je terug op jezelf. Vragen rijzen onderweg en zetten aan tot denken: >

wie ben ik, wat is belangrijk in mijn leven, waarheen ben ik op weg, wie is mijn metgezel, wat zijn de opdrachten voor mijn leven? Op de tocht komt de vraag naar God of het goddelijke ook regelmatig naar boven. Hoe is God in mijn leven al of niet aanwezig? Ds. Wim in 't Hout deed zijn pelgrimage als spirituele tocht in de voetstappen van St. Franciscus en als reflectie op zijn levensloop.

Datum donderdag 16 november  
Tijd 20.00 - 22.00 uur  
Locatie De Koningshof, Doorn  
Entree € 6,-

## II | Deine Tröstungen...

Het boek 'Vertrouwingen' van de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter raakt veel mensen. Hij deelt met zijn lezerspubliek wat hem troost in de periode dat hij ernstig ziek is. Het motto dat hij aan zijn boek meegeeft is de tekst van het openingskoraal van cantate BWV 21 van J.S. Bach. 'Ich hatte viel bekümmernis in meinem Herzen. Aber deine Tröstungen erquickten meine Seele'. Vanavond gaat ds. Christien Flier in op de kracht van het werk van Bach dat zowel seculiere als gelovige mensen weet te raken. Maar we gaan ook in op het verschil tussen horizontale en verticale transcendentie. Want waarom laat de Wachter 'deine' weg uit zijn titel? De Wachter is bescheiden, maar neemt ook positie in. Durven wij dat ook?

Datum woensdag 29 november  
Tijd 20.00 - 22.00 uur  
Locatie De Koningshof, Doorn  
Entree € 6,-

## 12 | Vespers in de adventstijd

In de periode van Advent houden we wekelijks, samen met de geloofsgemeenschap St. Andries, een kort avondgebed/vesper. Iedereen is van harte welkom tijdens dit half uur van zang, bijbelwoorden, gebed en stilte. Zo bereiden we ons voor op het Kerstfeest.

Data dinsdag 5, 12 en 19 december  
Tijd 19.30 - 20.00 uur  
Locatie Johanneskerk



## 13| Expositie Advent

Tijdens de inloopochtend vertelt Davitha van de Kuilen over licht, duisternis en levenskunst, naar aanleiding van haar werk dat te zien is tijdens de adventsperiode. Davitha is een Nederlandse kunstenares die schildert, tekent en met grafische druktechnieken werkt. De Veluwe, met haar bossen, vlakten en weertypes, is waar zij beweegt, tot rust komt en het leven relativeert. Terug in haar atelier probeert ze in beeld te vatten wat ze niet los kan laten. Ze spiegelt en onderzoekt in haar werk persoonlijke en universele vragen over zelfbeeld, mensbeeld en Godsbeeld. Ze weet daarbij altijd een perspectief te bieden van hoop en geloof.

Datum	5 december
Tijd	10.30 - 12.00 uur
Locatie	Johanneskerk

*Zie ik de hemel - 80 x 180 cm, acryl en inkt op doek*



## 14| Het kerstverhaal als thema in de beeldende kunst, vroeger en nu

Aan de hand van afbeeldingen vertelt kunsthistoricus Barry Heinrichs over het kerstverhaal in de kunst vroeger en nu. Waar is de Heilige Familie als thema in de hedendaagse kunst gebleven? Zijn kunstenaars bezig met deze universele en intieme familiethematiek? Christus en zijn familie zijn eeuwenlang in alle heiligheid verbeeld op schilderijen, op papier, in hout of in steen. Tegenwoordig lijkt het er meer op dat je deze familie vooral in al haar alledaagsheid en huiselijkheid vlak bij huis tegenkomt!

Datum	donderdag 14 december
Tijd	20.00 uur
Locatie	De Koningshof, Doorn
Entree	€ 6,-





## 15| Op weg naar een andere economie

In de achterliggende eeuwen hebben we in het Westen een economie opgebouwd die grote welvaart gebracht heeft maar ook grote, uitbuitende, gevolgen had voor andere delen van de wereld en voor de aarde. Het is duidelijk dat we zo niet nog langer door kunnen en dat we een nieuwe economie moeten ontwikkelen, rechtvaardiger en duurzamer. Maar hoe kan die er uit zien? Daarover schreven Jan Peter Balkenende en Govert Buijs een boek 'Reconnected', dat in najaar 2023 verschijnt. Govert Buijs, politiek filosoof verbonden aan de VU, zal deze avond spreken naar aanleiding van dit boek.

Datum	dinsdag 9 januari
Tijd	20.00 uur
Locatie	Johanneskerk
Entree	€ 5,-
Begeleiding	Christel Eijkelenboom



## 16| Onbeschikbaarheid

W e leven in een tijd van ongekende toegang tot de wereld. Producten, diensten, reisbestemmingen, alles is beschikbaar voor de moderne mens. Hoe kan het dan dat velen toch een gevoel van betekenisverlies en zinloosheid ervaren? Waar komt de toenemende onvrede in de maatschappij vandaan: het gevoel dat je niet gehoord wordt, er niet toe doet. Over de paradox van onbeschikbaarheid in tijden van maximale beschikbaarheid schreef de Duitse socioloog Hartmut Rosa een boeiend essay. Tijdens een 1e bijeenkomst bespreekt ds. Leo Oosterom de hoofdlijnen van dit essay. In een 2de bijeenkomst bespreken we hoe de theoloog Andrew Root het gedachtegoed van Rosa vruchtbaar maakt voor de wereld van kerk en geloof.

Datum	maandag 15 en 22 januari
Tijd	20.00 - 22.00 uur
Locatie	De Koningshof, Doorn
Entree	€ 6,-

## 17| Pelgrimspsalmen

Op deze avond nemen Rens Bijma (musicoloog) en Kees Bregman (theoloog) ons graag mee in een literaire en muzikale verkenning van de zgn. 'Pelgrimspsalmen'. De psalmen 120 t/m 134 horen bij elkaar en vormen als het ware een route naar de heilige plaats waar de Ene zich laat kennen en vandaar weer terug het gewone leven in. Allerlei gevoelens en belevingen komen langs: vervreemding en vreugde, diep verdriet en gewoon geluk. De teksten worden toegelicht en vooral: er zal muziek zijn! Van gregoriaans tot hedendaags, elke psalm wordt in een eigen muzikale traditie beluisterd, van Praetorius en Schutz tot Bernstein en Gorczycki.

Datum	donderdag 18 januari
Tijd	20.00 - 22.00 uur
Locatie	De Koningshof, Doorn
Entree	€ 6,-

## 18| De psalmen

"**E**n wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren" (Martinus Nijhoff). Sinds de 2de helft van de 16de eeuw is het zingen van (berijmde) psalmen in ons land in gebruik. De voorzanger had de leiding, het orgel zweeg en de gemeente zong de berijming (Datheen) op hele noten. In 1773 kwam daarvoor de Staatsberijming in de plaats. De psalmen zijn verdeeld over vijf boeken die elk worden afgesloten met een doxologie (lofdicht) en het hele psalmboek door de laatste vijf psalmen. Ds. Arend Altena en organist Jan Spoel zullen teksten en melodieën van verschillende psalmen nader toelichten en ook praktisch laten ervaren.

Datum	woensdag 7 en 14 februari
Tijd	15.00 - 16.00 uur
Locatie	Johanneskerk
Begeleiding	Hilje Logtenberg van der Grient





Ward Logtenberg

## Lied tegen de Derde Wereldoorlog

Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd,  
maar blind en onmeedogend ontkennen wat gebeurt:  
dat oorlog is geboden en vrede niet mag zijn,  
dat mensen mensen doden, dat wij die mensen zijn.

Wij die nog mogen leven van hoop en vrees vervuld,  
aan machten prijsgegeven, aan meer dan eigen schuld,  
wij die, God weet hoe verder, tot hiertoe zijn gespaard,  
dat wij toch nooit erkennen het recht van vuur en zwaard.

Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt,  
dat diep in ons geweten opnieuw het licht ontwaakt,  
dat in ons wordt herschapen de geest die overleeft,  
dat onze lieve aarde nog kans op redding heeft.

*Huub Oosterhuis*

## 19| U wijst mij de weg

De kloostergemeenschap van Taizé in Midden-Frankrijk trekt jaarlijks tienduidenden mensen (vooral jongeren) uit heel Europa en daarbuiten. Kenmerkend voor Taizé zijn de meditatieve liederen: vaak korte meerstemmige liederen die vele malen worden herhaald. In Nederland is in 2019 de bundel 'Adem in ons' verschenen. Meer dan de helft van de liederen is vertaald door Gert Landman en in Taizé doorgezongen met de Nederlandstalige broeders. Tijdens deze zangavond zingen we, na toelichting van ds. Gert Landman, een aantal van deze Nederlandse Taizéliederen, waaronder het lied 'Behoed mij, o God'.

Datum - donderdag 8 februari | Tijd - 20.00 - 22.00 uur

Locatie - Maartenskerk | Entree € 6,-

## 20| Verbeelding van de kruisiging door de eeuwen heen

De eerste christenen hadden grote schroom om een gekruisigde Christus te verbeelden. Pas in de vijfde eeuw vinden we voor het eerst beelden van Jezus aan het kruis. Een van de oudst bekende beelden vertoonde een Christus naast een gehangen Judas! Door de eeuwen heen zien we aan het kruis verbeeld een levende Christus met geopende ogen, een zwaar lijdende Christus, een eenzame Christus of een verbeelding met een hoog theologisch gehalte. Elke tijd zijn eigen Christus? Inleider: ds. Bert de Goede

Datum - dinsdag 15 februari | Tijd - 20.00 uur

Locatie - De Koningshof, Doorn | Entree € 6,-

## 21| Oecumenische vespers

In de 40dagentijd, onze weg naar Pasen, komen we op vijf dinsdagen in de St. Andriuskerk samen voor een moment van bezinning, stilte en gebed. De vespers zijn georganiseerd door de Johanneskerk gemeente en de geloofsgemeenschap St. Andrius en worden gehouden op dinsdag 20 en 27 februari en op 5, 12, en 19 maart van 19.30-20.00 uur. We nodigen u en jou van harte uit om gebruik te maken van deze momenten van bezinning, verstilling en gebed.



## 22| Dementie en kerk

Over dementie hoor en lees je steeds meer, ook in de kerk. Misschien heeft u als parochiaan te maken met dementie. Of wellicht kent u gemeenteleden die dementie hebben. Hoe gaan we daar als geloofsgemeenschap zo goed mogelijk mee om? Welke rol speelt geloof eigenlijk? Wat moeten we doen, of ... wat moeten we juist laten? Predikant/geestelijk verzorger Annemarie Roding vertelt ons er meer over. In een lezing en in workshops krijgen we handvatten aangereikt, ontdekken we hoe het thema 'ga mee' voor ieder lid van de geloofsgemeenschap gestalte kan krijgen, en is er ruimte voor gesprek.

Datum	zaterdag 9 maart
Tijd	14.30 -16.00 uur
Locatie	Johanneskerk
Entree	€ 5,-
Begeleiding	Hilje Logtenberg van der Grient



## 23| Vensters op het Onze Vader

Het 'Onze Vader' is ongetwijfeld het meest bekende gebed ter wereld. Tegelijk wordt er niet vaak over gepreikt of over gesproken: we kennen het immers al - meestal - van kinds af aan! De ervaring leert dat het gesprek over bidden toch heel vruchtbaar kan uitwerken. Corja Bekius maakte 8 schilderijen bij de acht bedden uit het Onze Vader waar Teun Kruijswijk Jansen een uitleg bij heeft gemaakt. Samen met acht liederen vanuit de Iona Community in Schotland maakten ze er een 'werkboekje' bij. Op deze avond worden de afbeeldingen, liederen, een meditatief moment en gesprek in acht 'miniaturen' samengebracht. Tijdens de 40dagentijd zijn deze schilderijen van Corja Bekius te zien in de Johanneskerk. Teun Kruijswijk Jansen is lid van de Iona Community, em. predikant en geestelijk begeleider.

Datum	maandag 18 maart
Tijd	20.00 - 21.45 uur
Locatie	Johanneskerk
Entree	€ 5,-
Begeleiding	Teun Monster





## 24| NederlandSchoon

**D**oe mee aan de Landelijke Opschoondag op 23 maart. Een zwerfafvalvrij Nederland is belangrijk voor mens, dier en milieu. Kom samen met dorpsgenoten in actie voor een gedeeld doel: een zwerfafvalvrije omgeving. Voor hesjes, prikkers en vuilniszakken wordt gezorgd.

Datum                    zaterdag 23 maart  
Tijd                        10.00 - 12.00 uur  
Verzamelplaats      Kerkplein Leersum  
Aanmelden            Paul Mertens  
                                 prikkers@dorpennatuur.nl



## 25| Ademtocht

**T**erug van weggeweest: een wandeling tussen de verschillende dorpen van de Utrechtse Heuvelrug, met elkaar nadenken over het belang van de natuur en onze invloed daarop. Vanuit Maarn wandelen we naar het Blauwe Huis in Maarsbergen waar we een rondleiding krijgen door Gonda. Landgoed het Blauwe Huis bestaat uit een boerderij uit 1850, een oude schapenschuur en enkele percelen bos en natuurlijk grasland. Het beheer is gericht op het behoud van natuurkwaliteit en het herstel van biodiversiteit. Na koffie of thee wandelen we terug naar Maarn. Totaal zo'n 10 tot 12 km. Graag brood en een beker meenemen voor de gezamenlijke lunch bij het Blauwe Huis.

*Gezamenlijk met de Maartenskerk, Ontmoetingskapel,  
Johanneskerk, St. Andrieskerk*

Datum                    zaterdag 6 april  
Tijd                        10.00 - 13.00 uur  
Startpunt                Ontmoetingskapel,  
                                 Kapelweg 45, Maarn

## 26 | Groei en/of genieten van genoeg?

**D**eze avond nemen de Maarnse Eveline van Leeuwen, hoogleraar Urban Economics aan de WUR, en de Doornse theoloog Teun Kruijswijk Jansen ons mee in ons denken over groei en genoeg. Eveline van Leeuwen legt basaal uit wat economie is en hoe je in de vormgeving van stad (of dorp) niet zonder idealen kunt. Wat hebben bewegingen als de-growth en post-groei ons te zeggen? Teun Kruijswijk Jansen zoekt met ons naar een gelovig perspectief. Uiteraard gaan we ook met elkaar in gesprek!

Datum	dinsdag 9 april
Tijd	20.00 - 21.30 uur
Locatie	Ontmoetingskapel, Kapelweg 45, Maarn
Entree	€ 5,-



## 27| Primo Levi na God

### Verhalen van een nieuwe Bijbel

**H**oe kun je schrijven over de mens en God na Auschwitz? Het 'na' in de titel verwijst naar het verlies dat Auschwitz veroorzaakte en de uitdaging die het betekende voor het denken over de mens en God, zowel in het werk van de Italiaans-Joodse scheikundige en schrijver Primo Levi, als in de theologie en filosofie. Het boek focust op drie thema's: onrechtvaardig lijden, chaos en schepping, en goed en kwaad.

Inleider is dr. Joyce Rondaij (1990), theoloog. Zij houdt zich bezig met de vraag wat het betekent om mens te zijn, in relatie tot de medemens, de niet-menselijke ander en God.

Datum	donderdag 11 april
Tijd	20.00 - 22.00 uur
Locatie	De Koningshof, Doorn
Entree	€ 6,-

## 28| Geloof en een hoop zonnepanelen

**I**n een afwisselende, vrolijke voorstelling door Kees Posthumus wordt met tal van verhalen en liedjes de schepping gevierd, zorgen over de schepping gedeeld en onderzocht hoe wij ons kunnen inzetten voor een duurzame toekomst. Er klinken nieuwe scheppingsverhalen en een groen-gelovige meezinger, er wordt live gekookt en er is eco-fitness. Henk van Glabbeek omlijst dit alles met meditatieve oosterse muziek.

Datum	vrijdag 19 april
Tijd	20.00 - 22.00 uur
Locatie	Maartenskerk
Entree	€ 6,-



## 29 | Liedmiddag: Zing mee!

Tijdens deze liedmiddag willen we - samen met de cantorij van de Johanneskerk en leden van het koor van de geloofsgemeenschap St. Andries - al zingend het thema 'Zing mee' klank en kleur geven met liederen van 'Geloof, hoop en liefde' in de tijd tussen Pasen en Pinksteren. Onder de enthousiaste leiding van cantor Jandirk Pronk oefenen en zingen we bekende en nieuwe liederen uit het Liedboek en uit andere bundels. Organist is Ton Blom. De middag wordt afgesloten met een korte vesper waarin de ingestudeerde liederen met teksten en gebeden bij elkaar komen. Zingt u graag - zing dan mee! Alleen de vesper bijwonen kan natuurlijk ook.

Datum	zondag 21 april
Tijd	15.00 - 16.15 u (oefenen en 'inzingen') 16.15 - 16.30 u (thee/koffiepauze) 16.30 - 17.00 u (vesper)
Locatie	Johanneskerk



## 30 | Moderne Herders

Na de boeiende avond 'Moderne Profeten' van vorig seizoen, willen we ons dit jaar met Kees van Ekris verdiepen in 'Moderne Herders'. We laten ons hierbij inspireren door zijn nieuwe podcast. Wie hoedt jouw ziel in deze tijd? Wie zijn betrouwbare herders voor ons, met wie gaan wij mee? In een aantal portretten van verschillende mensen uit de recent christelijke traditie komen wij moderne herders en hun verhaal op het spoor én denken we na over wat ze onszelf en onze tijd te zeggen hebben.

Datum	dinsdag 14 mei
Tijd	20.00 - 22.00 uur
Locatie	De Koningshof, Doorn
Entree	€ 6,-



# 31 | Zin in Film

## Filmprogramma Koningshof, Kerkplein 1, Doorn

19.15 uur inloop

19.30 uur aanvang film

entree: € 6,-

6 oktober	Adam
10 november	De Acht Bergen
26 januari	Evan Almighty
1 maart	The Father

## Filmprogramma Ontmoetingskapel, Kapelweg 45, Maarn

19.30 uur inloop,

20.00 uur aanvang film

entree € 5,-

4 oktober	Doubt
8 november	Living
10 januari	The quiet girl
28 februari	Philomena
17 april	Capernaum



Bekijk de volledige tekst van de programma's die in Doorn gehouden worden op [www.protestantsegemeentedoorn.nl](http://www.protestantsegemeentedoorn.nl) en in onze twee wekelijkse nieuwsbrieven.

*Scan de QR-code voor een directe verbinding.*





# Contact



Maartenskerkgemeente  
Protestantse Gemeente te Doorn



PROTESTANTSE GEMEENTE  
MAARN - MAARSBERGEN

Ideeën voor activiteiten buiten dit programma om zijn van harte welkom! Zie voor aankondigingen van de activiteiten de betreffende websites.

## Johanneskerk

Lomboklaan 9, 3956 DE Leersum

☎ 0343 - 452 529 ✓ [johanneskerkleersum.nl](http://johanneskerkleersum.nl)

## St. Andrieskerk

Planterslaan 19A, 3956 VV Leersum

☎ 0343 - 451 331 ✓ [parochie-sintmaarten.nl](http://parochie-sintmaarten.nl)

## Maartenskerk/ Koningshof

Kerkplein 1, 3941 HV Doorn

☎ 0343 - 414 270 ✓ [protestantsegemeentedoorn.nl](http://protestantsegemeentedoorn.nl)

## Prot. Gemeente Maarn-Maarsbergen

Ontmoetingskapel Maarn

Kapelweg 45, 3951 AB Maarn

🌐 [pknmm.nl](http://pknmm.nl)

Dorpskerk Maarsbergen

Woudenbergseweg 52, 3953 MH Maarsbergen

🌐 [pknmm.nl](http://pknmm.nl)

Houd altijd de actuele informatie via kerkbladen en websites in de gaten of de activiteiten door kunnen gaan.

